

Respect

Na een meditatie en afstemming op het onderwerp 'toestemming vragen aan de ander alvorens Reiki te laten stromen', verwoordde Els Verhasselt haar gevoelens in deze poëtische tekst.

Toestemming?

Uit respect voor mezelf.

Uit respect voor de ander.

Uit respect voor zijn vrijheid van keuze.

Uit respect voor zijn levenspad.

Uit respect voor zijn spirituele lichaam.

Uit respect voor zijn emotionele
lichaam.

Uit respect voor zijn mentale lichaam.

Uit respect voor zijn fysieke lichaam.

Uit respect voor zijn ziel.

Uit respect voor zijn 'Zijn'.

Uit respect voor de Reikiprincipes.

'Toon dankbaarheid aan alles wat leeft',
de ander en ik leven immers, mogelijk
in een andere dimensie.

'Eer je ouders, leraren en ouderen',
mijn leraren zijn immers de anderen.

'Verdien je bestaan eerlijk',
eerlijk zijn naar mezelf en de ander toe.

Uit respect voor REIKI.

Namaste